



We wensen u een zonnegoed 2015

Het (kampeer)jaar 2014 zit er weer op en 2015 is alweer begonnen. Tijd om weer nieuwe plannen te maken voor de zomerperiode.

Wij kijken met voldoening terug op het afgelopen jaar. Onze kampeerbussen hebben heel Europa doorkruist. Van noord (Noorwegen) tot zuid (Italië) en van oost (Polen) naar west (Ierland).

De vele positieve reacties die we hebben gehad doen ons goed. En de tips die we hebben gekregen zijn we mee aan de slag gegaan.

We hopen volgend jaar weer op een goed en geslaagd kampeerseizoen. We hopen dat onze bussen weer mooie reizen zullen maken. En misschien dat we dit jaar een nieuwe kampeerbus mogen verwelkomen

Een minder mooi moment het afgelopen jaar was drie weken na onze eigen vakantie toen op een ochtend bleek dat onze eigen Multivan was afgebrand. Onze kampeerbus die ons heel wat plekjes in Europa heeft laten zien en waar we als gezin heel wat mee hebben beleefd.

Komend jaar hopen we weer met een nieuw project te beginnen, een nieuwe start voor veel mooie reizen.

Kijkdag 2015

Komend voorjaar ligt er een kijkdag in de planning. Op deze dag openen we de deuren van onze bussen. Een mooie gelegenheid om de kampeerbussen naast elkaar te zien en te vergelijken.

**Wanneer: Zaterdag 11 april 2015
vanaf 10.00 uur t/m 16.00 uur**

Waar: Zeewinde 3-8 Groningen

Natuurlijk staat de koffie klaar!!

In mei afgelopen jaar is ons kampeerbussen aanbod uitgebreid met een extra kampeerbus:

de witte VW California.

Deze bus heeft naast de 4 zitplaatsen en slaapplekken een dakraam waardoor het lichter wordt in de bus.

Natuurlijk heeft deze California, net als onze groene California een keukenblokje met wasbak en stromend water, een koelkast en extra kastruimte. De voorstoelen kunnen gedraaid worden om een zithoek te creëren.



**Vroegboek
korting:**

10%

**wanneer u
boekt voor
1 maart
2015**

Er gaat niets boven Groningen ... en zo is het maar net.!

Voor veel mensen lijkt Groningen ver weg, is het in Groningen kaal, wonen er alleen maar boeren en zijn de mensen stug. Maar niks is minder waar. Groningen heeft hele mooie plekjes om te ontdekken. Hier is stil ook echt stil. En de mensen hebben een hart van GOUD. Tja, en dat is misschien de reden waarom de Groningers wat stug lijken. Goud is roofgoed, maar wanneer je het veroverd hebt...

Geloof u het niet? Wij dagen u uit om 3 dagen door Groningen te toeren. Wij hebben een aantal mooie routes door Groningen uitgestippeld en in onze navigatie gezet, wij zorgen voor het opgemaakte bed, een gevulde koelkast en twee overnachtingen op een rustige camping. Beleven is weten.

Voor wie wil reizen op internet:



www.vwholiday.nl

<http://vwholiday.blogspot.nl>

<https://twitter.com/vwholiday>

<https://www.facebook.com/pages/VW-Holiday/168555173292031>